

KRUISTOCHT OP WANDELSCHOENEN ROUTE EYS



Eys

VVVZUID
LIMBURG
Liefde voor het leven



Missiekruis

- Als u met uw rug naar Herberg Bie de Tantes staat, steekt u het kruispunt over en vervolgt uw route rechtdoor (Wezelderweg) tot aan de bocht naar links.

Aan de gevel van de pastorie hangt een missiekruis **7**. Dit kruis werd in 1904 geplaatst en wordt onderhouden door het IVN, afdeling Eys. Vanaf 1833 hielden de paters Redemptoristen missiepreken om de gelovigen opnieuw te bekeren tot het katholieke geloof. Dat waren soms heftige preken. Een missie is de verbreiding van het evangelie in woord, sacrament en daad en duurde soms wel tot 7 dagen. Aan het einde van een dergelijke missie werd dan een missiekruis geplaatst.

Boven op het dak van huisnummer 18 staat een Byzantijns kruis.

- U vervolgt deze weg tot aan de volgende kruising (met de Zwarte Brugweg).

Voor dit kruispunt hangt aan de linkerkant een kruis aan een lindeboom **8**. Op de tekstplaat leest u: 'Bron van Liefde'. Vroeger stond dit kruis in een naburig weiland. In 1974 werd het aan deze lindeboom bevestigd.

- U gaat hier rechtsaf (Zwarte Brugweg) en neemt vervolgens de eerste straat links (Taan-del).

Direct achter de eerste splitsing staat aan de rechterkant een devotiekruis **9**. Toen in deze buurt in 1994 bijna alle bouwactiviteiten ten einde waren, miste men een devoot plekje, waar ook de sacramentsprocessie even rust kon houden. Dit kruis werd nog datzelfde jaar door de buurtbewoners geplaatst. De tekst luidt: 'Leidsman ten leven

- U vervolgt deze weg tot bij de splitsing. Vervolgens gaat u linksaf. Bij de eerste kruising gaat u rechtsaf en bij de eerstvolgende splitsing (bij de sportvelden) rechtdoor. U volgt dan de met gele en zwarte paaltjes gemarkeerde wandelroute.

Bij de volgende kruising staat een houten kruis met het opschrift 'Luistert naar Hem' **10**. Dit kruis werd omstreeks 1925 geplaatst door buurtbewoner en toenmalige wethouder G. Boltong. In 2008 is het kruis weggehaald vanwege houtrot. In 2009 werd het kruis door leerlingen van de Scholengemeenschap Sophianum, afdeling VMBO, geheel opnieuw vervaardigd. De werkgroep wegkruisen van het IVN, afdeling Eys, heeft het nieuwe kruis geplaatst en zorgt tevens voor het onderhoud.



Kasteel Goedenraad

- U gaat vervolgens rechtdoor en vervolgt uw route via de met rode paaltjes gemarkeerde wandelroute. Bij de splitsing blijft u de route rechtdoor vervolgen.

Bij de volgende kruising staat een veld- of hagelkruis. Dit kruis is samen met de kastanjeboom in 1981 geplaatst door de plaatselijke IVN-vereniging.

- Bij de kruising aangekomen, gaat u rechtdoor. De verharde weg gaat over in een pad. Als u arriveert bij een geasfalteerde weg, dan gaat u linksaf en bij de hoofdweg direct rechtsaf.

Aan uw linkerkant ziet u kasteel Goedenraad. Let op: u loopt nu even langs een drukke weg. Loop hier aan de linkerkant van de weg en indien mogelijk op de grasstrook. Na ongeveer 700 m. ligt links van u de toegangsweg naar Hoeve Vogelzang.

Hier ligt de grens tussen de gemeenten Gulpen-Wittem en Simpelveld.

- U loopt richting Hoeve Vogelzang. Aangekomen bij de hoeve gaat u rechtsaf, door een draaihek en volgt de met rode paaltjes gemarkeerde wandelroute.

Aan de linkerkant, dicht bij het draaihekje,

onder de sparrenbomen staat het volgende kruis **36**. Dit kruis stond vroeger in het weiland, maar werd in 1992, na een grondige opknappbeurt door de plaatselijke IVN-vereniging, op de huidige plaats neergezet.

- Direct na de afrastering (prikkeldraad) gaat u linksaf. Achter het draaihek gaat u rechtdoor en wandelt langs de bosrand omhoog. Ongeveer 25 m na het volgende draaihek komt u bij een splitsing. Hier gaat u rechtdoor en vervolgt het pad. (Dus niet rechtsaf de veldweg inlopen).

Na enkele honderden meters ziet u, als u achterom kijkt, aan de horizon de grensovergang Wolfhaag, het Vijlenerbos en het dorp Vijlen liggen. De kerk van Vijlen torent boven alles uit. Boven aangekomen ziet u aan uw linkerzijde in het heuvelland de dorpen Mechelen, Epen en Slenaken liggen.

- Aangekomen bij de asfaltweg gaat u linksaf. Volg deze weg tot aan de Y-splitsing. Hier ziet u een wegwkruis **37**.

Vroeger hing hier aan een grote boom een klein houten boomkruisje. In 1999 werd tijdens een zware storm de boom met het kruis vernield. Inwoners van Trintelen sloegen de handen ineen om een nieuw kruis te laten vervaardigen. Het nieuwe kruis is gemaakt door



Memorie- of ongeluiskruis

Wiel Erven uit Voerendaal. Het werd in 2003 geplaatst en is ingezegend door pastoor Reynen.

- Op de Y-splitsing houdt u links aan en blijft de geasfalteerde weg volgen. U loopt door tot aan het pleintje met de waterput in het buurtschap Trintelen. Hier ziet u een wegwkruis **3**.

Het kruis met het opschrift 'Geloofd zij Jezus Christus' is een devotiekruis en werd in 1902 door de buurtbewoners geplaatst. Dit kruis doet nog steeds dienst als rustaltaar tijdens de Sacramentsprocessie van Eys.

- U gaat linksaf richting Eys. Na ongeveer 300 m staat aan de rechterkant van de weg (bij een splitsing) een wegwkruis **4**, onder een haagbeuk, de alom bekende paddenstoel.

Deze 'paddenstoelboom' is, evenals het kruis, rond 1840 geplaatst. Het is een knotbeuk. Deze monumentale boom werd vele jaren geleden door de familie Blezer uit Trintelen in deze unieke vorm gemodelleerd. Tegenwoordig is het onderhoud in handen van de Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen).

- U blijft rechtdoor lopen en volgt vanaf de eerste splitsing de geasfalteerde weg. Bij de volgende splitsing gaat u linksaf en volgt nu de met gele paaltjes gemarkeerde wandelroute. Deze veldweg blijft u over een lengte van ongeveer 1 km volgen.

Recht voor u ligt het dorp Gulpen en aan uw rechterzijde de buurtschap Eysersheide. Aangekomen bij wijngaard 'Domein Aldenborgh' ziet u het pittoreske dorp Eys voor u opdoemen.

Voorbij de bocht naar rechts staat een zogenaamd hagelkruis **5**. Deze meestal smeedijzeren kruisen zijn vrij smal en hoog van vorm om boven de gewassen uit te kunnen tornen. Vroeger werden hagelkruisen geplaatst ter bescherming van de

gewassen. Tegenwoordig sluiten boeren hier een storm- of hagelverzekering voor af.

- U loopt een paar meter terug en gaat vervolgens rechtsaf door of langs het draaihek en vervolgt uw route richting het dal (geel gemarkeerde route).

Halverwege de trap ziet u rechts het gebouw van het IVN (Instituut voor Natuur- en Milieu-educatie). Vroeger stond hier een kapel, die in 1960 werd afgebroken. Daarvoor stond op deze plek, hoog verheven boven de huizen, de kerk van Eys. Deze kerk werd in 1745 afgebroken.

- U loopt naar de ingang van het IVN-gebouw. Vanaf de voordeur loopt u via de trap met de leuning naar beneden.

Aan uw rechterzijde ziet u een bruggetje en een restant van een zeldzame zogenaamde 'abschnitt-motte'. Dit is een kunstmatig opgeworpen heuvel. In de Middeleeuwen stond hier een versterking en een uitkijkpost op.

- Aan het einde van de trap gaat u linksaf. U loopt langs een kleine Mariagrot boven de ingang van een schuilkelder uit 1944. Inmiddels bent u aangekomen in het dorp Eys. Bij de weg met klinkers gaat u rechtsaf. U wandelt nu door het oudste gedeelte van Eys, richting de kerk.

Aan de rechterkant van de weg, bij huis nr. 3, staat een Mariabeeldje boven de voordeur. Even verderop ligt de kerk aan uw linkerzijde. Het bezichtigen van deze kerk is de moeite waard. Het ontwerp is van de hand van architect van Schloun in opdracht van Graaf van Plettenberg van Wittem. Aan de linkerkant van het kerkhof staan diverse antieke kruisen.

- U loopt voorbij de kerk, gaat linksaf en komt dan vervolgens bij een kruispunt.

Rechts zien we een processiekruis **6**. Dit kruis dateert van vóór 1900 en is in 1976 vernieuwd. Het staat op een punt waar vier wegen samenkomen en is daarmee een echt 'wegkruis'. Achter dit kruis zien we Herberg Bie de Tantes.

